

# **Informatie over het verblijf in de sint Paulusabdij**

## Gebedstijden

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze gebedstijden, in zoverre dat in uw programma aansluit.

## Kerk & omgeving

De kerk is de hele dag geopend en voor iedereen toegankelijk. De gebedstijden kunt u vinden op het aankondigingsbord bij de kerkdeur en op onze website.

Alleen de kruisgang, het park en het terras zijn toegankelijk voor de gasten van de abdij – maar wij vragen u de sfeer van stilte en gebed te respecteren.

## Gemeenschappelijke diensten

In onze Gemeenschap proberen wij de onderlinge broederlijke verbondenheid te beleven, onder andere door samen op een gemoedelijke wijze wat eenvoudige huishoudelijke diensten te verrichten zoals tafeldekken en afwassen. Wij vragen ook van de groepen die wij ontvangen, dat zij beschikbaar zijn om bijvoorbeeld zelf hun tafels te dekken en de afwas te doen in zover het mogelijk is. Wij hebben ook geen personeel en doen alles zelf.

## Koffie/Thee

Wij verzorgen graag uw koffie/thee en wel op de volgende momenten:

- Tijdens de maaltijden
- 1 maal 's morgens
- 1 maal 's middags
- 1 maal 's avonds

U kunt met de gastvrouw overleggen op welke tijdstippen u graag uw koffie klaar wil zien staan.

## Beddenlakens/handdoeken

Wij willen u vriendelijk vragen om zelf uw beddenlakens van huis uit mee te nemen. Indien dit echter niet mogelijk zou zijn voor u, dan kunt u tegen betaling van €5,- bij ons een set beddenlakens huren. Voor het huren van een handdoeken set vragen wij een bedrag van €2,-

## Warme kleding

In onze abdij zijn de diverse ruimtes verwarmd met centrale verwarming. Echter is het niet mogelijk om de grote verbindende gangen te verwarmen. Wij raden u daarom aan om te zorgen dat u warme kleding bij u heeft.

## Overig

Wij vragen u om niet te roken in de abdij. Indien nodig wordt bij aankomst een rookhoekje ter beschikking gesteld.

Wij houden veel van dieren maar vragen wij echter ze niet naar de abdij mee te nemen.

## Gemeenschap Chemin Neuf

Sinds 1907 is deze abdij een plaats van stilte en gebed; in het begin met de Broeders Benedictijnen nu met de Gemeenschap Chemin Neuf.

Een kleine gemeenschap van celibataire broeders en zusters, singles en ook een echtpaar leven, bidden en werken op dit ogenblik in de abdij en dragen dit verlangen verder om deze plaats als plaats van stilte en gebed, plaats van ontmoeting met God en met elkaar mogelijk te maken.