

Beste vrienden,

Ik heet u welkom, leden van de politieke Broederschap van Chemin Neuf, en via u spreek ik ook mijn hartelijke groet uit aan de jongeren van verschillende landen die, net als u, profiteren van de deskundigheid en de begeleiding van de Gemeenschap Chemin Neuf. Ik dank u dat u deze reis naar Rome hebt gemaakt, ondanks de beperkingen door de pandemie.

Samen met u dank ik de Heer voor het werk van zijn Geest, dat tot uiting komt in uw menselijke en geestelijke reis ten dienste van het algemeen welzijn en in het bijzonder van de armen, door ellende af te wijzen en te ijveren voor een rechtvaardiger en broederlijker wereld. Inderdaad, in de verwoede wedloop om bezit, carrière, eer of macht worden de zwakken en de kleinen dikwijls genegeerd en verworpen, of als nutteloos beschouwd, of zelfs - en dat is hier [in de tekst] niet het geval - zij worden gezien als materiaal voor verwerping. Daarom hoop ik dat uw inzet en uw enthousiasme in dienst van anderen, gesmeed in de kracht van het evangelie van Christus, aan velen en in het bijzonder aan veel jongeren de smaak van het leven en de hoop voor de toekomst zal teruggeven.

"Het bestaat erin midden in de wereld en de samenleving te leven om de verschillende niveaus ervan te evangeliseren, vrede, samenleving, gerechtigheid, mensenrechten en barmhartigheid te bevorderen, en zo het Rijk Gods in de wereld uit te breiden" (Christus vivit, n. 168). Het is in deze dynamiek dat u reist met een oecumenische openheid en een hart dat openstaat voor het verwelkomen van verschillende culturen en tradities, met het oog op de verandering van het gezicht van onze samenleving. Beste vrienden, ik moedig u aan niet bang te zijn om de wegen van broederschap te bewandelen en bruggen te slaan tussen mannen en vrouwen, tussen volkeren, in een wereld waar nog zoveel muren worden opgetrokken uit angst voor anderen. Maak door uw initiatieven, uw projecten en uw acties een Kerk zichtbaar die arm is met en voor de armen, een Kerk die erop uitgaat en dicht bij mensen komt in situaties van lijden, bestaansonzekerheid, marginalisatie en uitsluiting. In feite vloeit "uit ons geloof in Christus die arm is geworden, en altijd dicht bij de armen en uitgesloten, een zorg voort voor de integrale ontwikkeling van de meest verlatenen in de samenleving" (Evangelii gaudium, 186).

Met de jongeren van uw samenlevingen wordt u meer dan ooit geconfronteerd met uitdagingen waarbij het welzijn en de gezondheid van ons gemeenschappelijk huis op het spel staan. Het is inderdaad een ecologische bekeerung die de eminente waardigheid van elke persoon erkent, alsmede zijn of haar eigen waarde, creativiteit en vermogen om het algemeen welzijn na te streven en te bevorderen. Wat we momenteel meemaken met de pandemie leert ons concreet dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten en dat we de moeilijkheden alleen kunnen overwinnen als we overeenkomen samen te werken. En u bent een paar dagen hier in Rome om na te denken over een bijzonder aspect van het leven in ons gemeenschappelijk huis, namelijk de aanwezigheid van migranten en hun opvang in het Europa van vandaag. Inderdaad, zoals u weet, "wanneer we het over migranten en ontheemden hebben, stoppen we te vaak bij de aantallen. Maar het gaat niet om cijfers, het gaat om mensen! Als we ze ontmoeten, zullen we ze leren kennen. En door hun verhalen te kennen, zullen we tot begrip komen" (Boodschap voor de 106e Werelddag van Migrant en Vluchtelingen, 15 mei 2020).

Beste vrienden, ik nodig u uit om standvastig te blijven in uw overtuigingen en in uw geloof. Vergeet nooit dat Christus leeft en dat Hij u oproept om moedig in zijn voetstappen te treden. Wees met hem die vlam die hoop doet herleven in de harten van zoveel jongeren die ontmoedigd, verdrietig en zonder vooruitzichten zijn. Banden van vriendschap smeden, van broederlijk delen, voor een betere wereld. De Heer rekent op uw stoutmoedigheid, uw moed, uw enthousiasme.

Ik vertrouw ieder van u en zijn familie, alsmede de leden van uw broederschap en alle jongeren die u ontmoet, toe aan de voorspraak van de Maagd Maria en aan de bescherming van de heilige Ignatius. Ik zegen je met heel mijn hart. En vergeet alstublieft niet voor me te bidden. En moge de Heer eenieder van jullie zegenen. Amen.