



GEBEDSDIENST voor de EENHEID

Laat je leeuw rusten naast je lam

Uit „De innerlijke stem van de liefde“ van Henri J.M. Nouwen

Er is een lam en een leeuw in jou. Geestelijke volwassenheid stelt je in staat om het lam en de leeuw naast elkaar te laten bestaan. Je leeuw is je volwassen, zelfstandige en strijdlustige *zelf*. Het is je *zelf* dat initiatieven neemt en beslist. Maar er is ook een verlegen en kwetsbaar lam, het deel van jezelf dat behoefte heeft aan genegenheid, steun, erkenning, aandacht en voeding.

Als je alleen aandacht besteedt aan je leeuw, zal je jezelf overbelasten en ben je al snel uitgeput. En als je alleen aandacht besteedt aan je lam, word je al snel het slachtoffer van je behoefte om anderen te behagen en indruk op hen te maken. De kunst van het spirituele leven bestaat erin om zonder voorbehoud rekening te houden met beide: je leeuw en je lam. Zo kun je met zelfvertrouwen en vastberadenheid handelen zonder je eigen behoeften opzij te zetten. En zo kun je om genegenheid en aandacht vragen zonder je leiderschapstalent op te offeren.

Het ontwikkelen van je identiteit als kind van God betekent geenszins dat je je verantwoordelijkheden moet opgeven. Evenzo betekent het omarmen van je volwassen en autonome zelf niet dat je niet steeds meer een kind van God kunt worden. Hoe veiliger en vrediger je je voelt als kind van God, hoe vrijer je zult zijn om je missie in deze wereld als verantwoordelijk mens te vervullen. En hoe meer je er voor uitkomt dat God je een missie heeft toevertrouwd die de jouwe is en die je hebt te vervullen, hoe meer je open en vrij zal zijn om dit diepe verlangen te verwezenlijken. Gods rijk van vrede dat Jezus kwam vestigen, begint wanneer je leeuw en je lam samen rusten, zonder angst en in volledige vrijheid.



Voorbeden

Deze week werd de dienst voorbereid door de broeders en zusters van de Communauté du Chemin Neuf in Bonn, Duitsland.

Al vele jaren is het Paasfestival, waar meer dan 80 jongeren uit heel Duitsland samenkomen in de universitaire parochie te Bonn, een plek van gemeenschap en broederschap. Het sterkt generatie Z, die door wereldwijde crises uit balans is geraakt, in hun geloof en moedigt hen aan om concrete stappen te zetten in de navolging van Christus.

Heer, wij danken U voor de vele doop- en vormselvieringen tijdens dit paasfeest die hier en ook wereldwijd getuigen van het verlangen dat U zowel bij jongeren als bij ouderen opwekt.

Wij bidden U dat Uw Kerk elkeen moge blijven begeleiden en hen in haar midden een plek mag wijzen waar ze kunnen groeien en getuigenis kunnen afleggen van Uw barmhartigheid.

Op 5 en 6 juni 2026 organiseert het bisdom Keulen opnieuw een groot geloofscongres met de naam "Kommt und seht", "Kom en zie". Het congres begint met de processie ter ere van het Heilig Sacrament in de kathedraal van Keulen.

Wij vragen U de harten en oren te openen voor de dialoog, zowel onderling tussen diegenen die in dienst staan bij de stand van onze Gemeenschap als met de deelnemers aan het congres, als een zichtbaar teken van Uw gebed: "Dat zij allen één mogen zijn, opdat de wereld gelooft dat U mij gezonden hebt" (Joh. 17, 21).

Oorlog en crisis wereldwijd hebben velen uit andere culturen, talen en religies gedwongen naar Duitsland te vluchten. Zij leven vaak in zeer precare omstandigheden, midden in dit rijke land.

Wij bidden voor alle regeringen, dat zij de bereidheid mogen hebben om asielzoekers te integreren en de moed hebben om nieuwe wegen van samenleven in te slaan. Moge iedereen bijdragen aan het bouwen van een toekomst waarin de rijkdom van de volkeren eer brengt aan U, de Schepper.

